

HANDREIKINGEN

BIJ

DAGOPENINGEN

2019-2020  
(januari – juli)



 **Driestar** **College**

Beste collega,

In dit boekje vind je de handleiding bij de dagopeningen van het tweede deel van dit schooljaar. Naast personen uit het NT zijn er wat thema's bijgekomen: o.a. 'toekomstverwachting (week 13); racisme (week 7); vreemdeling- en burgerschap (week 20).

Voor de laatstgenoemde thema's vragen wij vooral jullie aandacht. Probeer deze thema's dicht bij de leerlingen te brengen!

Gebruik dit boekje als handleiding/handvat en maak daarbij gebruik van je eigen creativiteit.

Oftewel: voorlezen is niet echt de bedoeling.

Misschien vind je het erg moeilijk om met jongelui de dag te openen, maar bedenk dan: wees jezelf, en doe vooral niet net of je zelf alle antwoorden hebt op moeilijke vragen. Vraag de Heere God of Hij je wil helpen.

Heel veel sterkte bij het mooie werk dat wacht!

'Misschien gaat het heel anders  
Dan je eigenlijk dacht,  
Gods werken zijn anders  
En onbeperkt is Zijn macht!

Misschien gebruikt Jezus jou  
Om anderen te wijzen  
Op Zijn liefde en trouw  
En Zijn grote naam te prijzen!'

Hartelijke groeten,

**Week 2: Thema: Johannes op Patmos****Maandag 6 januari****Openbaring 1:1-8****Jezus is de Eerste!****Zingen: Ps. 97:1 en 7****Bij de maaltijd: 2 Kor. 4:7-15**

- Openbaring is bekend maken wat verborgen is! Christus openbaart aan Zijn Kerk d.m.v. Johannes Zijn dienstknecht de dingen die met haast geschieden moeten.
- God is de satan altijd een slag voor. Ja een eeuwigheid voor!
- Jezus Christus begroet Zijn gemeenten door Johannes. Genade en vrede. Let op de volgorde. Er is alleen vrede met God door genade. Genade verdiend door het lijden en sterven van Christus Jezus. Die Hij verdiend maar ook uitdeelt. Door Woord en Geest.
- Christus groet vanuit Zijn Vader en Zijn Geest (vers 4)
- In vers 5 wordt de Mond der Waarheid Zelf sprekend ingevoerd. Zijn verdienste en de vruchten die Hij meebrengt als het geloof gewerkt wordt in het hart. Vergeving en verzoening door voldoening.

? Heb jij de Heere Jezus al ontmoet in Zijn Woord? Hoe heb je dat ervaren?

**Dinsdag 7 januari****Openbaring 1: 9-20****Christus verschijnt****Zingen: Psalm 27:7****Bij de maaltijd: Joh. 16:29-33**

- Johannes hoort een luide stem (als van een bazuin) die hem zegt alles wat hij ziet op te schrijven. Dit alles moeten de zeven gemeenten in Klein-Azië weten. En wij ook!
- Hij ziet Iemand die eruit ziet als de Mensenzoon (vs. 13) Hij ziet hier Jezus Zelf als de machtige Messias! (Wit haar = teken van Zijn goddelijke wijsheid, het zwaard uit Zijn mond = macht en kracht.)
- De zeven olielampen zijn de zeven gemeenten die het zeer moeilijk hebben. Maar hoe het ook zal gaan, Jezus staat tussen hen in. Hij verzekert hen van Zijn liefde en kracht.
- Wat een troost: Hij is de Eerste en de Laatste. Zelfs de dood kan Hem niet aan!

? Ervaar jij de troostwoorden aan Johannes als troost? Of zegt het je niets?

**Woensdag 8 januari****Openbaring 19:1-10****De bruiloft****Zingen: Psalm 73: 12****Bij de maaltijd: Matth. 22: 1-9**

- Johannes mag in de hemel zien. Hij ziet een grote schare die God de lof brengt.
- De grote hoer (Babylon) vertegenwoordigt hier waarschijnlijk het vroege Romeinse Keizerrijk met al z'n immorele verleidingen. Maar uiteindelijk

symboliseert het elk systeem dat vijandig is aan God. Al deze systemen zullen ten onder gaan!

- De 24 ouderlingen (O.T: 12 stammen, N.T: 12 apostelen) vertegenwoordigen alle gelovigen van alle tijden en plaatsen.
  - Het hemelleven is één grote lofprijzing op de overwinning van het Lam. Ja, het wordt een bruiloft tot eer van Hem! De bruidsgemeente (= alle gelovigen) zijn hier voor eeuwig bij de Bruidegom.
- ? Een bruid verlangt naar de bruidegom, ja toch? Is dat geestelijk bij jou ook zo?

**Donderdag 9 januari**  
**Zingen: Psalm 73: 13,14**

**Openbaring 21:1-8**

**Hoe zal het zijn?**  
**Bij de maaltijd: Jesaja 55:1-6**

- Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Worden dit twee verschillende plaatsen? Nee! Het wordt een wonderlijke eenheid: de nieuwe hemel op de nieuwe aarde (vs 2)
- De zee (beeld van alle ongerechtigheid!) zal er niet meer zijn.
- Geen tranen, dood, rouw, verdriet en pijn. Wat een perspectief voor hen die geloven!
- Het belangrijkste van de hemel is: God Zelf zal er wonen! (vs. 3)
- Wat vreselijk voor hen die in ongerechtigheid voortleven. (vs. 8)
- Maar: Wie dorst heeft die...(vs. 6) Wat een uitnodiging!

? Hoe ga jij met die uitnodiging van vers 6 om?

**Vrijdag 10 januari**

**Openbaring 22: 6-17**

**Christus komt!**

**Zingen: Psalm: Psalm 98: 4**

**Bij de maaltijd: Matth. 24: 29-35**

- Een engel toont wat er spoedig zal gebeuren. (het boek mag zelfs niet meer verzegeld worden omdat het snel zal gebeuren.) Het gaat naar een climax: Christus komt spoedig!
- Johannes valt op zijn knieën voor de engel, maar dat mag niet. God alleen moet de eer ontvangen.
- Kenmerkend voor de laatste dagen. De goddeloosheid neemt toe: die vuil is, wordt nog vuiler (vs. 11) Maar de Heere houdt alles in de hand. Hij is de Alfa en de Omega!
- De laatste uitnodiging in de Bijbel: Die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet...

? Christus komt spoedig! Verstroost dit je? Of beangstigt dit je? Waarom?

**Week 3 : Getuige van het Licht: Johannes de Doper****Maandag 13 januari****Lukas 1: 5 t/m 20****... zou het waar zijn?****Zingen: Psalm 99: 7 (en 8)****Bij de maaltijd: Joh. 1: 1-5**

- Wat bij de mensen onmogelijk lijkt, is mogelijk bij God.
- Ondanks hun hoge leeftijd zouden Zacharias en Elisabeth een zoon krijgen.
- Zowel Elisabeth als Zacharias waren oprecht voor God en de mensen.
- De Heere zendt Zijn engel Gabriël om het te verkondigen.
- Zacharias moet het priesterambt bedienen in de tempel als hem Gabriël verschijnt.
- Zacharias reageert met ongeloof en zijn ongeloof wordt bestraft, pas op Gods tijd kan hij weer spreken.

? Geloof jij de Heere op Zijn Woord?

**Dinsdag 14 januari****Lukas 1: 57 t/m 66****Een bijzonder begin****Zingen: Lofz. Van Zach.: 3****Bij de maaltijd: Joh. 1: 6-10**

- Gods belofte wordt vervuld: Johannes wordt geboren.
- In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt hij niet vernoemd naar zijn vader (Zacharias), maar Johannes genaamd, zoals de Heere door Woord en Geest bevolen had.
- Zacharias kan weer spreken, ja hij looft God.
- De Heere wordt verheerlijkt.

? Heb jij er wel eens last van, dat jij van nature God niet looft en prijst ?

**Woensdag 15 januari****Mattheüs 3: 1 t/m 3****Zijn boodschap****Zingen: Psalm 19: 4****Bij de maaltijd: Joh. 1: 11-16**

- Johannes de Doper preekt bekering aan onbekeerden.
- De komst van Johannes is door Jesaja al voorzien.
- Gods Koninkrijk wordt door Zijn Woord nabij gebracht.
- Johannes wijst op de Messias, de Christus, Die komen zou.

? Heb jij de noodzaak van jouw bekering al eens ingezien en gevoeld?

**Donderdag 16 januari**  
**Zingen: Psalm 119: 65**

**Mattheüs 3: 5 t/m 12**

**God werkt**

**Bij de maaltijd: Joh. 1: 19-24**

- Diegenen, die hun zonden beleden, werden gedoopt in de Jordaan.
- Velen, de farizeeën en sadduceeën hadden dit niet nodig, zij beroemden zich Abrahams zaad te zijn.
- Johannes wijst op de Messias, de Christus, Die komen zou, naar Gods Woord.

? Hoe kunnen wij vruchten van bekering voortbrengen?

**Vrijdag 17 januari**  
**Zingen: Psalm 89: 15**

**Mattheüs 3: 13 t/m 17 Wijzend naar de Meester**

**Bij de maaltijd: Joh. 1: 29-36**

- De Heere Jezus moet door Johannes gedoopt worden, maar Johannes meent, dat het eerder andersom moet.
- Gods gerechtigheid wordt in deze weg vervuld, Johannes doopt de Heere Jezus.
- God de Vader wijst Zijn Zoon aan, door Woord en daad.
- De Geest Gods daalt in de gedaante van een duif op de Heere Jezus neer.
- God de Vader is het Zelf, Die hier spreekt.
- Johannes doopt de Heere Jezus.

? Is ons het Lam Gods al eens aangewezen en hebben wij Hem nodig?

**Week 4 : Bijzondere groepen****Maandag 20 januari****Mattheüs 23: 1-15****Schriftgeleerden****Zingen: Psalm 119: 49****Bij de maaltijd: 1Tim3: 3-11**

- Zij zijn de leiders, maar in feite zijn zij verleiders! Hun uitleg van de Schriften klopt niet!
- Onze uitleg van de Schriften kan een dwaalspoor opleveren.
- Maar ook voor onze houding, onze levenswandel geldt dat.
- Beide is heel erg want daardoor verhinderen wij dat anderen ingaan (vers 13)
- Het komt er op aan dat we eerst luisteren, gehoorzamen en dan spreken!
- Het is zo belangrijk dat wij doen wat wij horen!
- Zullen wij eerst eens goed lezen, voordat wij gaan (s)preken?!

? Waarom is Jezus hier zo fel?

**Dinsdag 21 januari****Lukas 2: 8-20****Herders****Zingen: Psalm Ps. 119: 24****Bij de maaltijd: Jakobus 1: 19-27**

- De herders horen het goede nieuws en blijven niet zitten.
- De herders horen de stem van een andere Herder!
- Wanneer wij aangesproken worden door God (Bijbel) dan is het goed om te gehoorzamen – in die weg komen wij tot geloof!
- Want het geloof is het gehoor en het gehoor door het Woord van God!

? Luister jij ook en doe jij ook wat God van je vraagt?

**Woensdag 22 januari****Mattheüs 2: 1-12****Wijzen****Zingen: Psalm 87 : 1, 2****Bij de maaltijd: Ps.19**

- In vers 2 stellen de Wijzen een mooie vraag.
- De wijzen kenmerken zich niet door eigenwijsheid, maar door hun verkregen inzicht!
- De ster liet hun een Koning zien – de natuur spreekt!
- Wie eerst luistert naar wat God spreekt en gelooft die zal Zijn majesteit en macht ook herkennen en erkennen in de natuur.

? Let jij weleens op de natuur? – kan dat je ook dichter bij God brengen?



**Donderdag 23 januari**  
**Zingen: Psalm 34:6**

**Mattheüs 10: 1-14**

**Twaalf apostelen**

**Bij de maaltijd: Lucas 15; 8-10**

- Wat een verschillende mensen zitten er in de groep van apostelen.
- Een groep die Jezus Zelf samengesteld / geroepen heeft.
- Zonder Zijn roepstem waren ze verloren!
- Zij mogen nu zelf de verloren schapen gaan zoeken.
- Zij weten wat de bedoeling is - God heeft het gezegd!
- Het is een prediking van behoud, maar daarbij komt ook een waarschuwing (vers 14)

?...Ben je verloren? God zoekt je!

? Begrijp je wat het betekent: wie oren heeft om te horen, die hore?

**Vrijdag 24 januari**  
**Zingen: Psalm Ps. 8: 1,2**

**Mattheüs 19: 13-15**

**Kinderen**

**Bij de maaltijd: Matth. 21: 12-17**

- Had jij gedacht dat kinderen van zulke grote betekenis zouden kunnen zijn voor God?
- Kinderen kunnen ons veel leren in hun vertrouwen en geloof in God.
- Kinderen zijn kwetsbaar en weerloos, maar zij dragen wel de belofte van God, omdat ze zijn gedoopt.
- De Heere wil Zijn Koninkrijk aan hen schenken.
- Ze mogen niet gehinderd worden. Daarom geeft Hij Zijn belofte!

?...In de doop ontving jij ook Gods belofte dat Hij wil dat jij in Zijn Koninkrijk zal komen. Hoe groot is jouw waardering voor die belofte? Hoe blijkt dat?

**Week 5: Je leven kan veranderen****Maandag 27 januari****Hand. 9 : 32-35****Eneas****Zingen: Psalm 71: 15****Bij de maaltijd: Rom.5:6-11**

- Eneas is al heel lang ziek.
- Wanneer je echt weet wat ziek zijn is, kun je de gezondheid waarderen. God gebruikt hier de ziekte van Eneas om zielen te genezen, want
- Eneas wordt genezen en die genezing zorgt er voor dat er in zijn omgeving er velen zijn die zich bekeren.
- De Heere doet hier door Petrus wat hij beloofd heeft: predik het Evangelie en wonderen en tekenen zullen volgen.
- Wanneer je weet dat Christus Zich over je ontfermt naar ziel en lichaam, dan kun je niet meer zonder Hem.

...?... Christus heeft de macht over onze ziekten en zonden - Hij geneest lichaam en ziel. Geloof je dat Hij het allebei kan?

**Dinsdag 28 januari****Hand. 9 : 36-43****Dorkas****Zingen: Psalm 103: 9****Bij de maaltijd: Rom. 5: 19-21**

- Dood is dood ?– de meeste mensen in de wereld willen dat geloven
- Wij (jij toch ook?) geloven dat niet!
- Hoe wij denken over de dood is bepalend voor onze manier van leven.
- Hoe wij denken over Christus is bepalend voor ons leven én sterven!
- Wie sterft voor hij sterft, sterft niet als hij sterft!

.?...Christus wekt op en er komt geloof. Waar Jezus ingrijpt verandert het leven totaal. Bedenk eens andere voorbeelden.?

**Woensdag 29 januari****Hand. 13: 4-12****Elimas****Zingen: Psalm 107: 20****Bij de maaltijd: Rom.8:1-8**

- Het is duivels wanneer het evangelie wordt verdraaid!
- Vertrouwelingen kunnen vijanden zijn/vrienden kunnen je van God afhouden.
- Wanneer je iemand van het evangelie afhoudt wordt dat zwaar aangerekend -blindheid!

.? .Ben jij voorzichtig in wat je zegt tegen je vrienden – je moet voorkomen dat een ander gaat dwalen ? Wees betrouwbaar!

**Donderdag 30 januari**  
**Zingen: Psalm 75 :1**

**Hand. 13 : 4-12**

**Sergius**

**Bij de maaltijd: Rom.8: 14-17**

- Sergius is geraakt door het evangelie – wat naar meer smaakt
- Sergius komt tot geloof nadat zijn adviseur gestraft is
- Hoe vaak heeft God Zijn macht al niet gebruikt om te tonen dat Hij werkelijk leeft?  
Dat mag ons de vrijmoedigheid geven om van harte Hem te dienen.

...?.. Je leven kan veranderen – er zijn voorbeelden genoeg van mensen waar dat ook gebeurde. Er zijn genoeg voorbeelden aan te reiken dat God dat ook wil. Het kan dus! Geloof je dat?

**Vrijdag 31 januari**  
**Zingen: Psalm 105:5**

**Hand. 16: 1-5**

**Timothëus**

**Bij de maaltijd: Rom.10:13-17**

- Zo'n moeder, zo'n zoon – het klinkt zo gewoon, maar zo werkt God – door de geslachten heen!
- Lees je de bijbel? Ben je gedoopt? Bid je? Geloof je? – Dat is van God!
- Wil je veranderen? Dat kan! Hoe?
- Luister naar wat de Heere zegt: zij droegen de ordinantiën (bevelen, afspraken) over die zij goedgevonden waren te Jeruzalem om die te onderhouden!
- Die bevelen kwamen van God: want het heeft ons en de Heilige Geest goed gedacht..(zie Hand, 10)

.?..Hoe waardeer jij het geloof van je ouders en dat zij dat willen overdragen – is dat van God ?

**Week 6: Navolging****Maandag 3 februari****Matt.9:9-13****Jezus zegt het!****Zingen: Psalm 86:6****Bij de maaltijd: Jes.55: 1-7**

- De roep van Jezus om Hem te volgen komt tot allen die Hem horen.
- In het Bijbelgedeelte van vanmorgen zie je dat juist de tollenaars en zondaars en niet de Farizeeën en Schriftgeleerden gehoor geven aan Zijn roepstem.
- Je gaat Jezus pas volgen als je werkelijk beseft dat het leven zonder Hem geen waarde en geen doel heeft.

? Wat is het doel van jouw leven?

**Dinsdag 4 februari****Matt.16:24-28 Moet dat nou?(zelfverloochening)****Zingen: Psalm 17:3****Bij de maaltijd: Luk.10:57-62**

- Jezus volgen = jezelf verloochenen en bereid zijn om een kruis te dragen.
- Jezus volgen = loslaten wat je zelf wilt en volbrengen wat Hij in Zijn Woord gezegd heeft.
- Jezus volgen = leren bidden: Uw wil geschiede.
- Jezus volgen = verdrukking leiden in deze wereld, maar daarbij ook uitzien naar een eeuwig leven met Hem.

? Is jouw leven al in Jezus handen?

**Woensdag 5 februari****Matt.19:16-30****Mag het wat kosten?****Zingen: Psalm 49:7****Bij de maaltijd: Spr.30:5-9**

- Voor de rijke jongeling is de Bijbel best belangrijk: hij wil al de geboden onderhouden. En toch: hij kent Jezus niet. Dat kan ook bij ons: je Bijbel kennen, altijd naar de kerk, netjes leven. En toch: geen echte christen. Wat een waarschuwing!
- In het gesprek maakt Jezus duidelijk dat er een keuze gedaan moet worden. Dat doet Hij om deze jonge man tot Hem te brengen. Die wordt weliswaar bedroefd, maar komt niet tot bekering. Hij gaat weg...
- Elke roepstem van Jezus doet iets met je: of je komt dichterbij Hem, of je gaat (misschien wel bedroefd!) steeds verder van Hem weg.

? Waaruit bestaat jouw rijkdom? Is die een belemmering om God te dienen?

**Donderdag 6 februari**  
**Zingen: Psalm 25:6**

**Joz.24: 14-17a**

**volhouden in je keus!**  
**Bij de maaltijd: Mark.13:9-13**

- God vrezen en dienen betekent dat we afscheid moeten nemen van al onze afgoden, van alles waarop we buiten God ons vertrouwen stellen.
- Jozua vraagt het volk om tot een keus te komen. God dienen is echter geen vrije keus: Hij heeft recht op ons leven.
- Het volk weet: Hij is onze God, Hij heeft ons uitgeleid, Hij zorgt elke dag voor ons. En toch is zeggen dat je Hem dienen wilt nog niet hetzelfde als werkelijk leven voor Hem.

? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Jij?

**Vrijdag 7 februari**  
**Zingen: Psalm 105:5, 24**

**Joz.24:19-28**

**beloofd is beloofd**  
**Bij de maaltijd: Hand.2:37-42**

- Van onszelf kiezen we nooit voor God, omdat we voor de duivel gekozen hebben en zijn eigendom geworden zijn. Maar: God is bereid en in staat ons uit zijn greep te bevrijden
- God is tot jou gekomen in een verbond, in je doop. Hij heeft toen beloofd dat Hij jou wil zijn; dat Hij je zonden wil vergeven om Jezus wil; en dat Hij wil schenken wat nodig is om tot Zijn eer te leven.
- Van jou wordt alleen gevraagd: geloof – jezelf overgeven in de handen van Jezus; en bekering – leven tot Zijn eer.

? Heeft je doop betekenis in je gebed? Is je doop van invloed op hoe je leeft?

<b>Week 7 Samaritanen :</b>	<b>Buitenlanders worden burgers van het hemelrijk</b>
<b>Maandag 10 februari</b>	<b>Lukas 10 : 25-37 De barmhartige Samaritaan</b>
<b>Zingen: Psalm 146: 7, 8</b>	<b>Bij de maaltijd: Mattheüs 10:39-42</b>

- De Leviet en de priester laten hun volksgenoot liggen.
  - De Samaritaan is met innerlijke ontferming bewogen: hij trekt zich het lot van de man zeer aan.
  - Er waren redenen genoeg om dat niet te doen!
  - De Samaritaan helpt en betaalt voor de behandeling van de ‘buitenlander’.
  - Er is ‘iets’ in het hart van de Samaritaan dat hem zo doet handelen!
- ? Wat zou ervan vinden als je in de plaats van ‘Samaritaan’ ‘Marokkaan’ zou invullen? Wat zou er in het hart van de Samaritaan geweest zijn?

<b>Dinsdag 11 februari</b>	<b>Lukas 17: 11-19</b>	<b>De Samaritaanse melaatse</b>
<b>Zingen: Psalm 86:3</b>		<b>Bij de maaltijd: Jesaja 53:3-5</b>

- Als je de Heere nog niet kent ben je net als de melaatsen: ten dode opgeschreven.
  - Ga tot de Heere Jezus en je zult gereinigd worden!
  - Wie Hem gehoorzaamd wordt niet teleurgesteld!
  - Alleen de Samaritaan toonde zijn dankbaarheid!
  - Degenen, die zo hoog dachten van zichzelf (de anderen negen) en neerkeken op de Samaritaan gingen hun eigen weg: doodlopend.
  - Het was de vreemdeling (vs 18) die terugkeerde en behouden werd: levendmakend!
- ? Hoe kunnen wij ‘vreemdelingen’ ook weleens afschrijven?  
Wat is onze ‘dodelijke ziekte’? Hoe kun jij tot Jezus gaan met je dodelijke ziekte?

**Woensdag 12 februari Johannes 4 : 13-30 De Samaritaanse vrouw**  
**Zingen: Psalm 32:3 Bij de maaltijd: Johannes 7:37-41a**

- Jezus biedt de vrouw het Levende Water aan.
  - Let erop wanneer Hij het evangelie preekt, begint Hij haar zonden aan het licht te brengen (haar vraag in vers 15; Zijn antwoord in vers 16).
  - Hij legt uit hoe zij moet aanbidden: in geest en waarheid.
  - De vrouw gelooft Zijn Woord!
- ? Heb jij je zonden in het licht gebracht? ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.’ (1 Johannes 1:9)

**Donderdag 13 februari Hand. 8 : 1-8 De Samaritaanse pinksterlingen**  
**Zingen: Psalm 33:11 Bij de maaltijd: Psalm 100:1-5**

- Stefanus is gedood en er breekt een massale vervolging uit.
  - De christenen vluchten alle kanten op.
  - Wat de duivel ten kwade bedenkt, keert God ten goede: het evangelie wordt ook in Samaria verkondigd.
  - Het dienen van de Heere geeft grote blijdschap in de stad.
- ? Wat zien anderen aan jou van de blijdschap van het dienen van de Heere?  
? Zou de duivel ook nu nog haat tussen mensen willen aanwakkeren? Zo ja, wil jij dan een speelbal van hem zijn?

**Vrijdag 14 februari Hand. 1 : 4-9 Getuigen over de hele wereld**  
**Zingen: Psalm 86:5 Bij de maaltijd: Filippenzen 2:9-11**

- Als je bij de Heere hoort, heb je Zijn Geest ontvangen.
  - Zijn Geest stelt je in staat om getuige van Hem te zijn.
  - Je hebt de opdracht om van Hem te getuigen ‘tot aan het uiterste der aarde’.
  - Voor God wordt er geen mens uitgezonderd. Het gaat nl. niet om onze natuurlijke afkomst, maar om onze geestelijke afkomst: ‘allen dood in zonden en misdaden.’
- ? In welke mate stem jij je keuze af op het werken in de zending, voor ontwikkelingswerk of voor ander werk in Gods Koninkrijk?  
? Kan je dit ook doen door getuigen te zijn in je directe omgeving? Hoe dan?

**Week 8: Wat Jezus ons laat zien****Maandag 17 februari****Lukas 7: 36-50****vergeven en vergeten****Zingen: Psalm 32:1****Bij de maaltijd: Psalm 32**

- Jezus, gaat op bezoek bij een Farizeeër hij is daar uitgenodigd.
  - Christus laat zich zalven door een zondares.
  - De gastheer is het hier allemaal helemaal niet mee eens.
  - Jezus geeft deze vrouw een nieuwe kans in het leven. Ondanks haar verleden zonden en tekortkomingen.
  - Vergeten wij ook wat wij iemand hebben vergeven?
- ? Hoe gaan wij om met iemand van wie we zijn of haar verleden kennen?

**Dinsdag 18 februari****Lukas 18: 35-43****geloof geeft/heeft kracht****Zingen: Psalm 145:2 en 6****Bij de maaltijd: Efeze 2:17-22**

- Jezus staat stil bij de mindere in de maatschappij.
  - Ook bij jongeren die tot hem roepen wil Jezus stil staan
  - Als je in geloof tot Jezus roept, hoort Hij je altijd.
  - Je geloof geeft kracht om andere van Hem te vertellen
- ? Ervaren wij de kracht van het geloof wel eens? Vertellen wij het ook aan anderen?

**Woensdag 19 februari****Johannes 4: 31-42****zaaien en oogsten****Zingen: Psalm 67: 3****Bij de maaltijd: Matt. 13:24-30**

- Mogen wij zaaiers zijn in Gods naam, in Zijn Gods Koninkrijk.
  - Wie zaait er in jou hart, de duivel of Gods zaaiers
  - De Samaritanen wilde dat Jezus bij hen bleef en wij, mag Hij van ons weer snel vertrekken of willen we dat Hij blijft?
  - Hier heeft ook mee te maken voor wie we geloven, naar de kerk gaan enz. voor onszelf, je ouders, je vrienden?
  - Er zijn twee soorten oogsten: Tarwe en Gerst .
  - Maar ook de wereld zal geoogst worden. De grote wereld oogst zal spoedig komen.
- ? Mag jij weten of je al tarwe bent? Eeuwig bij hem mag zijn?



**Donderdag 20 februari**  
**Zingen: Psalm 72:2**

**Hand. 7: 54-60**

**Hij is in nood nabij**  
**Bij de maaltijd: Hand. 9:1-9**

- Stéfanus mag in vertrouwen zich overgeven aan God.
- Mogen wij uitzien naar de komst van Christus
- Zijn wij mensen die ook wel willen stenigen of mogen wij als Stéfanus onze levensweg gaan?
- Vergeving geven aan mensen die ons kwaad behandelen ligt niet in onze menselijke aard.

? Is de hemel voor jou ook open? Net als voor Stéfanus?

**Vrijdag 21 februari**

**Leerlingen lesvrij**

**Week 10 Jozua een moedige man****Maandag 2 maart****Num 13:31-14:10****Verspieder****Zingen: Psalm 81:13****Bij de maaltijd: Rom 10: 16-21**

- De verspieders komen terug uit het beloofde land. Ze zijn er zo dichtbij alleen door wantrouwen en ongeloof in de Heere mag het volk Israel er niet intrekken
- Jozua en Kaleb proberen het volk op andere gedachten te brengen, want zij weten: de Heere is met ons. Maar er is geen ruimte voor hun boodschap. Het volk wil ze stenigen.

..?.Aan welke kant zou jij staan?

**Dinsdag 3 maart****Jozua 1:1-11****Leider****Zingen: Psalm 86:6****Bij de maaltijd: Maleachi 4**

- God roept Jozua als opvolger van Mozes
- De Heere beloofd Zijn hulp, op voorwaarde van gehoorzaamheid.
- Jozua's geloof wordt gelijk beproefd: Hij moet optrekken door de Jordaan die vol met water staat.
- Maar de Heere bemoedigt drie keer zegt Hij: Wees sterk en hebt goeden moed.

? Hoe moeilijk de weg soms is, de Heere wil helpen geloof jij dat?

**Woensdag 4 maart****Jozua 5: 13-15****Wachter****Zingen: Psalm 72:6****Bij de maaltijd: Jesaja 6: 1-5**

- God heeft vaak tot Jozua gesproken maar nu verschijnt Gods heerlijkheid voor het eerst aan Jozua.
- Jozua waakt als een goed generaal, hij ziet Iemand met een zwaard en gaat er gelijk op af.
- Gods kinderen herkennen de Heere niet, Hij zal zichzelf openbaren.
- Als God verschijnt wordt de mens heel klein, zelfs een geloofsheld als Jozua.

? God spreekt tot ons in de kerk, besef jij dan net als Jozua dat je heilige grond betreedt?

**Donderdag 5 maart**  
**Zingen: Psalm 25:2**

**Jozua 7: 5-9**

**Bidder**  
**Bij de maaltijd: Joel 1:12-17**

- De strijd lijkt verloren, Jozua gaat met zijn zorgen naar de Heere.
- Jozua begrijpt Gods weg niet.
- Zijn grootste zorg: Gods eer (vers 9).

? Wat vind jij belangrijker jouw tegenspoed of Gods eer?

**Vrijdag 6 maart**  
**Zingen: Psalm 34:4**

**Jozua 10: 7-15**

**Strijder**  
**Bij de maaltijd: Rom 8: 28-39**

- Vijf koningen smeden een verbond tegen Israel
- Maar de Heere strijd voor Zijn volk
- Jozua bidt dat de zon en de maan stil moeten staan, en God verhoort.
- Zo God voor ons is wie zal tegen ons zijn?

? Strijd jij de goede strijd?

## Week 11 Week van de schepping

**Maandag 9 maart**

**Lezen: Genesis 1:11-31**

**Zingen: Ps 8:3,4**

**Schepping**

**Bij de maaltijd: Ps 24 :1,2**

- God zegt: Het is goed. Hij houdt van Zijn schepping . De schepping laat ons het goede karakter van God zien. De schepping weerspiegelt God.
  - De schepping is belangrijk voor God, het gaat in het geloof niet alleen om het geestelijk leven. God heeft met alles in Zijn schepping een goed doel.
  - De mens is onderdeel van de schepping, op dezelfde dag geschapen als de zoogdieren, geschapen uit stof, aarde. Een groot deel van ons DNA hetzelfde als dat van apen. We zijn kwetsbaar en aard en zondig en dat betekent hoogmoed of zelfoverschatting. Dat vergeten we nogal eens.
  - Tegelijkertijd geschapen naar Gods beeld, met een belangrijke opdracht, voor de aarde zorgen. Vaak hebben we de opdracht opgevat als beheersen en gebruiken.
- ? We zijn geschapen uit het stof der aarde, als een zoogdier, wat betekent dat voor onze relatie met de rest van de schepping?

**Bij de maaltijd:** Hoe moeten we omgaan met bezit en eigendom als we weten dat alles van de Heere is?

**Dinsdag 10 maart**

**Lezen: Kol 1 :15-20**

**Zingen: Ps 24:1**

**Door en voor Jezus**

**Bij de maaltijd: Rom 8 :19-22**

- Jezus is de bron van de schepping (door Hem). Jezus is de onderhouder (de dingen bestaan door Hem) en de Verlosser van de schepping (v.20)
  - Alles is gemaakt voor Jezus (v16) Jezus is het doel van de schepping.
  - Waarom zijn wij geschapen? Om God in Jezus te aanbidden en om binnen de schepping te leven in relatie met Hem.
  - Jezus onderhoudt de schepping, het omgekeerde is ook waar, zonder Jezus, zonder God, valt alles uitelkaar. Als we Jezus niet liefhebben, als we denken dat alles gemaakt is voor ons, is het dan verwonderlijk dat er problemen ontstaan? De manier waarop we de wereld gebruiken moet onze liefde tot God laten zien.
  - Het rechte zicht op de schepping kan dus niet zonder herschepping of wedergeboorte!
- ? Hoe kun jij in de manier waarop je je spullen gebruikt laten zien dat je in God gelooft?

**Bij de maaltijd:** De schepping lijdt als gevolg van onze zonden, maar er is hoop!

**Woensdag 11 maart**

**Lezen: :Biddag**

**Zingen: :**

**Bij de maaltijd: :**

?

## Bij de maaltijd:

**Donderdag** Dag

**Lezen: Ps 19:**

**Zingen: Ps 19 : 1 en 4**

**Luisteren naar de schepping**

**Bij de maaltijd: Job 12: 7-10**

- Als we naar de schepping kijken, bijvoorbeeld naar een prachtige zonsondergang, beseffen we hoe klein en nietig we zijn en hoe groot onze Schepper is.
  - Verwondering over hoe mooi alles is, is een 'opstapje' naar aanbidding of verering van onze Schepper. Bidden hoeft niet per se binnen met je ogen dicht. Lopend of fietsen of werkend buiten is ook een Bijbelse manier. De schepping prijst God en wij mogen meedoen.
  - We hebben zowel Gods boek met werken als Gods Boek met woorden nodig. Door de Bijbel kennen we de God die we zien in de natuur en begrijpen we Wie we moeten eren en aanbidden. Zie art. 2 van de NGB. God laat in Zijn Woord Zichzelf nog beter kennen door Jezus Zijn Zoon.
- ? Verwonder jij je wel eens over mooie dingen in de schepping? En brengt dat je ook tot aanbidding van God?

**Bij de maaltijd:** Wat zullen de dieren ons leren als we goed naar hen kijken?

**Vrijdag 13 maart**

**Lezen: Mark 10: 17-23**

**Zingen: Ps 100 : 2**

**Bij de maaltijd: Matth 6:9-15**

- God liefhebben met ons hart, ziel, verstand en kracht en onze naasten als onszelf betekent dat we onze leefstijl aan moeten passen. Wij gebruiken zoveel van de grondstoffen dat mensen op andere plekken tekort hebben en latere generaties ook.
  - Als we echt geloven dat de aarde van God is, zou onze leefstijl radicaal moeten verschillen van niet-christenen. De jongen uit de tekst is rijk, maar hij wil Jezus niet volgen omdat hem dat alles kost. Jezus volgen, God dienen kost ons ook wat.
  - Kun je christenen herkennen aan een minder materialistische levensstijl, aan de boodschappen in hun winkelwagen, of de hoeveelheid afval die ze produceren?
  - Inderdaad! Een ware christen zal door het geloof in Christus veranderen ook ten aanzien van de schepping en scheppingsopdracht.
- ? De rijke jongeling moest alles achterlaten. Jij kunt misschien klein beginnen. Wat zou jij kunnen doen om te laten zien dat je van God en Zijn wereld houdt?

**Bij de maaltijd:** Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiedde in de hemel en op aarde. Bid je ook om een oplossing voor klimaatverandering? Vergeet ook niet dat de Heere God belooft heeft de schepping te herstellen? Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

**Week 12: Jacobus, een praktische man****Maandag 16 maart    Jacobus 1: 22, 26, 27****Geloven is doen!****Zingen: Psalm 68:3****Bij de maaltijd: Matth 25: 35-43**

- In het geloof gaat het er niet alleen om dat je de boodschap hoort, maar het betekent ook dat je in je daden laat zien dat je christen bent. Liefdevolle daden vanuit je hart.
  - Jezelf wel christen noemen, maar ondertussen wel vloeken, roddelen, kwaad spreken over anderen e.d., gaat niet samen. Dat is een lege godsdienst.
  - In het geloof gaat het om omzien naar andere mensen (weduwen en wezen bezoeken) en jezelf niet laten verleiden door de gedachten en dingen in de wereld zonder God.
- ? Op welke manier sta jij voor andere mensen klaar? Op welke manier ben jij praktisch bezig met je geloof?

**Dinsdag 17 maart    Jacobus 2: 1 – 5****Rijk of arm, maak geen verschil****Zingen: Psalm 49:1****Bij de maaltijd: Rom. 13: 8-10**

- In het geloof kijken we niet naar het uiterlijk van iemand .
  - Hoe is het hart van die persoon. Dat onderscheidend vermogen moet je leren.
  - Wij mogen de ene persoon niet hoger stellen dan de andere persoon. Het moet niet uitmaken of iemand arm of rijk is, dik of dun, populair of niet populair in de klas. Iedereen moeten we op dezelfde manier behandelen, zoals we zelf behandeld zouden willen worden.
  - Christus is Heer over rijken en armen, zonder onderscheid.
- ? Heb jij je vrienden gekozen naar aanleiding van hun uiterlijk of innerlijk?

**Woensdag 18 maart****Jacobus 4: 10 - 12****Oordeelt niet over anderen****Zingen: Psalm 146: 4****Bij de maaltijd: Matth. 7: 1-5**

- Roddelen is kwaad spreken over andere personen. Je zet de ander in een negatief daglicht. Dit beschadigt de ander. De andere persoon kan zich niet verweren en zeggen of dat wat jij zegt wel klopt.
- Kwaad spreken / roddelen zet jou in de positie van rechter. Je oordeelt over de ander. Deze plek van rechter mag niet door een mens ingenomen worden. God is de Rechter over onze harten. Hij alleen weet de diepste redenen van ons hart.
- God geeft de wet, Hij velst het vonnis, Hij voert het uit. Hij is de machthebbende over leven en dood.

? Heb jij vandaag over iemand geroddeld? Hoe voel je je daarbij? Vraag vergeving aan de Heere.

**Donderdag 19 maart**  
**Zingen: Psalm 98: 4**

**Jacobus 5: 7 - 11**

**Heb geduld!**  
**Bij de maaltijd: Job 42: 10-17**

- De profeten hebben lang moeten wachten op de komst van de Heere Jezus. Zij moesten geduld hebben, totdat Jezus geboren werd. Maar de belofte is vervuld!
- Job moest lijden. Zijn hele familie was weg, zijn huis werd hem ontnomen, Hij werd ziek. Toch bleef hij hopen op de uitkomst van de Heere, op betere tijden. Hij moest geduld hebben. En er kwam uitkomst! Wij kunnen een voorbeeld aan Job nemen.
- De terugkomst van de Heere Jezus laat lang op zich wachten. Wij moeten geduld hebben, voordat al het lijden hier op aarde voorbij zal zijn.
- Het uitzien naar Zijn komst moet onze harten vullen met blijdschap, in plaats van met angst.

? Kijk jij uit naar de komst van Christus met blijdschap of ben je er bang voor? En waar ben je bang voor?

**Vrijdag 20 maart**    **Jacobus 5: 12 - 15**  
**Zingen: Psalm 24:2**

**ja is ja, nee is nee**  
**Bij de maaltijd: Matth.5:33-37**

- ‘Als je iemand iets beloofd, moet je het ook doen’. Dat is een mooie uitdrukking. Ook Jacobus zegt dat jouw ja, ja moet blijven. En jouw nee, nee moet blijven. In deze kleine woorden zegeviert de waarheid.
- Nog enkele praktische zaken:
  - Is er nood/lijden: bid ervoor.
  - Is er blijdschap: ga zingen.
  - Is er ziekte: voorbede door de ouderlingen en zalving.
- Het zalven van de zieken is hier bedoeld als een symbolische handeling, die de genezende kracht van de Geest en de genezing uitbeeldt. Net als onze doop, waarin het water de symbolische handeling is van geestelijke reinheid en redding. De nadruk ligt op het gelovige gebed. Daar ligt de genezing in: Het is God die de zieke behoudt, niet de handeling van zalving.

? Heb jij weleens voor iemand gebeden voor herstel van ziekte, maar is dit niet gebeurd? Hoe ging je om met deze teleurstelling?

**Week 13 Een hoopvolle toekomst****Maandag 23 maart****2 Petrus 3: 11-18****Vol verwachting!****Zingen: Psalm : Psalm 121: 1****Bij de maaltijd: Psalm 121**

- Wij verwachten! – bekijk deze tekst eens met elkaar!
- Laat je de toekomst niet ontnemen!
- Wanneer je zonder verwachting leeft, ben je een hopeloos geval- maar zo hoeft het niet, want je leeft niet zonder belofte!

? Zullen wij eens eerlijk tegen elkaar zeggen dat wij eigenlijk niet zonder Christus kunnen?

**Dinsdag 24 maart****Johannes 14: 1-7****Veel of weinig?****Zingen: Psalm 84:2****Bij de maaltijd: Psalm 84**

- Sommige mensen zeggen dat er weinig plaats is in de hemel.
- Sommige mensen denken dat er voor iedereen plaats is in de hemel.
- Christus zorgt voor een plaats in de hemel – de hemel is de plaats waar veel mensen thuis horen – was het anders geweest dan had Hij dat gezegd!

? Hoeveel mensen zijn er bij God welkom?

**Woensdag 25 maart****Genesis 50: 1-5****Geloven in wat je is beloofd****Zingen: Psalm 73: 12****Bij de maaltijd: Joh.14;15-18**

- Jakob denkt er niet aan om in Egypte te worden begraven.
- Wie is er eigenlijk conservatief- Jakob die vast houdt aan zijn geloof óf de Egyptenaar die zijn hele leven bezig is om alles te bewaren.
- Jakob gelooft in het beloofde land! Daar gaat het heen, Daar wordt hij begraven!

...? Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat is ons beloofd! Wat een toekomst! Hoe zie jij daar naar uit?



**Donderdag 26 maart**  
**Zingen: Psalm 130: 4**

**Psalm 130: 1-8**

**Hopen**  
**Bij de maaltijd: 1Joh.3: 1-5**

- Wanneer je deze Psalm leest, leer je hopen. Je leert ook dat het hier en nu niet alles is.
- Deze psalm leert ons dat er redding is – daar mag je dus op hopen(=zeker zijn).
- Wanneer je alles verwacht van Christus die heeft een betrouwbaar fundament voor nu en de toekomst.

! Het leven kan zeer teleurstellend zijn. Maar dat weegt niet op tegen de hoopvolle toekomst

**Vrijdag 27 maart**  
**Zingen: Psalm 103; 6**

**Judas 1: 17 -25**

**Geen straf!**  
**Bij de maaltijd: Op.5: 6-14**

- Geen straf – dat geeft opluchting. Zeker als je dat wel hebt verdiend.
  - Straf – als je dat wel gaat krijgen, is dat geen prettig vooruitzicht.
  - Straf van God is niet te dragen – voorbeelden van God die straft?
  - Het is de grootste gift, die je ontvangen kan wanneer je schuld is weggenomen en de straf door Christus is gedragen!
- ? Zie jij op tegen de toekomst? Zie je op tegen straf of zie je uit naar een eeuwige heerlijkheid!

**Week 14 : Thema David ,de Psalmddichter****Maandag 30 maart****Psalm 4****een avondlied****Zingen: Psalm 4 : 4****Bij de maaltijd: Matth. 6: 19 - 21**

- Voor het slapen gaan, overziet David de dag, die achter hem ligt. Een dag vol tegenslagen. Spotters hebben hem nog verder de put ingeduwd: “Waar is nu uw God?” Moet hij zo de nacht in met al die onrustige gevoelens?
- Nee! David mag het zo vlak voor dat hij gaat rusten zien: God maakt ruimte in benauwdheid. Dat betekent de omstandigheden veranderen dan wel niet, maar in die omstandigheden wil de Heere David tot steun zijn.
- In de stilte van de avond wanneer David de Heere zoekt in het gebed mag hij het ontdekken: God geeft grotere vreugde dan alle aardse zaken kunnen geven.
- Elke dag is onzeker en soms met tegenslagen maar de Heere wil daarin nabij zijn: Hij zal degenen die in de stilte Hem zoeken zeker doen wonen!

? Houd jij ook elke dag stille tijd om te luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft voordat je de nacht ingaat? Misschien deed je het niet of heel onregelmatig! Zie je op grond van deze Psalm het belang in om het altijd te doen?

**Dinsdag 31 maart****Psalm 32****een leerdicht****Zingen: Psalm 32 : 3 en 5****Bij de maaltijd: Spreuken 28: 13 en 14**

- Een gelovige kan geen dag leven zonder God. Maar hij maakt ook tijden mee dat hij van God verlaten lijkt. David vertelt hoe hij op zulke momenten die zo ellendig voelde.
  - Dat hij in die ellende juist ten volle beseftte dat hij geen recht had om te ervaren dat God er was voor hem: hij werd weer schuldenaar voor God.
  - Op die momenten mocht hij leren: dat wie zijn overtredingen voor God bedekt, zal niet voorspoedig zal zijn , maar wie ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
- ? Een leerzame Psalm! Hier gaat het om in het leven! Je zonden bij name noemen, bidden om kracht om ze te haten en na te laten! In die weg ontdekken dat de Heere graag vergeeft! Wees eerlijk voor jezelf is dat jouw levensstijl?

**Woensdag 1 april**  
**Zingen: Psalm 65 : 1 en 2**

**Psalm 65**

**een loflied**  
**Bij de maaltijd: Rom. 10: 11- 13**

- Deze Psalm is één en al verwondering.:God is de Schepper van de natuur en Hij is herschepper van het geestelijk leven: “welgelukzalig is hij die God verkiest...”
  - Verkiezing het lijkt een muur; het is genade: zonder God die ingrijpt: zal er nooit meer iemand welgelukzalig kunnen zijn!
  - Redeneer niet over de verkiezing, maar belijdt: zonder God geen welgelukzaligheid! Dank U Heere dat u het gebed hoort (vers 3)
- ? Heb jij zo weleens over de verkiezing gesproken en gedacht?

**Donderdag 2 april**  
**Zingen: Psalm 103 : 7**

**Psalm 103**

**een gedachtenislied**  
**Bij de maaltijd: Joh. 4: 14 - 21**

- Psalm 103 is een ‘vergeet-Mij-niet’je. Vergeet niet één van Gods weldaden.
  - Het zijn weldaden: datgene wat God doet dat doet je goed! Ze zijn onverdiend!
  - De grootste weldaad die Hij gaf: Zijn eniggeboren Zoon opdat een ieder die Hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven heeft
  - Gedenk Gods grote daden: dat is dank Hem voor hetgeen Hij geeft uit genade: vergeving van al de zonden!
- ? Kun jij en mag jij het al van harte meezingen in je leven: “Loof den Heere, mijn ziel.” Zo ja hoe komt dat? Zo nee wat is daarvan de oorzaak?

**Vrijdag 3 april**  
**Zingen: Psalm 133: 1 en 3**

**Psalm 133**

**een reislied**  
**Bij de maaltijd: 1 Kor. 13: 1 - 13**

- Broederliefde is in een gevallen zondige wereld een zeldzaam ding: familieveten, burenruzies, geweld van mens tegen mens enz. zijn aan de orde van de dag.
  - Psalm 133 staat daar volkomen haaks op: het is het lied van de broederliefde. Het reislied van Gods kinderen waarmee ze door de zondige wereld trekken.
  - Broederliefde: liefde van God in de harten gegeven die er voor zorgt dat Gods kinderen zich aan elkaar verbonden weten en aan hun schuldvergevende God.
  - Hoe goed is het ... als we daar iets van mogen weten! Niet alleen maar met elkaar omdat je de Heere hebt leren kennen in Zijn vergevende liefde en deze liefde ook zo graag gunt aan die ander met wie je omgaat!
  - Hoe deze liefde je deel wordt: de Heere gebiedt Zijn zegen!
- ? Mag jij deze goddelijke broederliefde al kennen? En de vrienden en vriendinnen met wie je omgaat?

**Week 15: Jezus overwint****Maandag 6 april****Joh. 19: 17 t/m 30****Het is volbracht****Zingen: Psalm 40:4****Bij de maaltijd: Matth 3: 13-17**

- Bach laat in de Johannes Passion zingen: “De Held uit Juda zegeviert met macht: Het is volbracht!”
  - Bij Jezus’ lijden en sterven is alles omgekeerd: Jezus overwint de duivel en de zonde door te sterven.
  - Het totale werk om zondaren te verlossen is nu klaar: er *kan* niets meer bij: het werk is in de meest eigenlijke zin perfect.
- ? God is tevreden gesteld met het werk van Jezus: ben jij tevreden met het werk van Jezus: of laat het je koud of wil je er zelf nog iets bij doen?

**Dinsdag 7 april****Matth. 27: 50 t/m 54****Tekenen van de overwinning****Zingen: Psalm 22:14****Bij de maaltijd: Johannes 12: 23-26**

- Jezus’ sterven brengt onmiddellijk leven.
  - In letterlijke zin staan vele gestorven gelovigen op: Jezus’ dood brengt voor hen leven: onbegrijpelijke gebeurtenis!
  - De ogen van de heidense (!) hoofdman gaan open: Deze is de Zoon van God! De heiden belijdt de Heere Jezus: wat een beschamend iets voor de Joden.
  - Weer zien we het: Jezus’ dood brengt leven.
- ? Wat doe jij met Jezus’ sterven: laat het je koud of maakt het je warm om Jezus te gaan belijden door Hem te volgen?

**Woensdag 8 april****Markus 15: 42 t/m 47****Eervolle begrafenis****Zingen: Psalm 143:10****Bij de maaltijd: Lukas 23: 49-56**

- Jozef van Arimathea gaat Jezus belijden in zijn daden.
  - Jezus is als misdadiger gedood en daarom is het zeer verdacht om Zijn lichaam op te eisen bij Pilatus: toch waagt (SV verstantende) Jozef het.
  - Jozef spaart kosten noch moeite: zo groot is zijn liefde voor Jezus. Zijn geld en zijn naam mogen eraan gaan (hij was een achtbaar raadsheer).
- ? Wat is Jezus jou waard: 2x een kerkdienst en nog wat Bijbellezen of je hele leven?

**Donderdag 9 april**  
**Zingen: Psalm 21: 4, 5**

**Markus 16 : 1 t/m 7**

**Hij leeft!!**

**Bij de maaltijd: 1 Korinthe 15: 20-28**

- De vrouwen willen Jezus gaan eren door Hem te zalven.
  - Zij staan er niet bij stil dat God Jezus heeft geëerd door Hem uit de dood op te wekken: zij zijn Jezus' woorden vergeten en de engel moet hen eraan herinneren.
  - Zeer verbaasd horen zij de boodschap: "Hij is hier niet: Hij is opgewekt!" Zij zoeken Jezus op de verkeerde plaats!
  - De engel wijst hen erop Jezus te volgen (vers 7: Jezus gaat voor... dus de vrouwen volgen)
- ? Zijn ook wij de betekenis van Jezus' woorden om Hem te volgen vergeten, zodat wij Hem niet (op de goede plaats) zoeken, of leven we bij Jezus' woorden?

**Vrijdag 10 april**

**Goede Vrijdag**

**Maandag 13 april**

**Tweede Paasdag**

**Week 16: Jezus verschijnt!**

**Dinsdag 14 april**

**Joh. 20:11 t/m 18**

**Maria Magdalena**

**Zingen: Psalm 139:1**

**Bij de maaltijd: Luk. 24:1-9**

- Uit haar verdriet spreekt haar liefde tot Jezus.
- Dan kijkt ze om en ziet Jezus, maar ze denkt dat het de tuinman is.
- Jezus vraagt niet wat zoekt gij, maar wie zoekt gij. Blijkt uit deze vraag al niet dat Jezus afweet van het verdriet van Maria Magdalena?
- ‘Raak Mij niet aan’: Maria moet leren om uit het geloof te leven! Straks zal Jezus immers niet meer op aarde zijn.
- Nu gelooft Maria Magdalena dat Jezus opgestaan is. Ze geeft gehoor aan de boodschap van Jezus en gaat naar de discipelen om van Zijn opstanding te getuigen en de boodschap van Jezus door te geven.

? Stort jij – net als Maria Magdalena – ook je hart uit voor de Heere ?

**Woensdag 15 april**

**Joh. 20:24 t/m 31**

**Thomas**

**Zingen: Psalm 103:7**

**Bij de maaltijd: Matth. 16:13-1**

- De discipelen zijn er vol van: Zij hebben de Heere gezien. Hij is waarlijk opgestaan! Maar..... Thomas was er niet bij.....
  - Thomas spreekt duidelijk zijn ongeloof uit. Hij gelooft het getuigenis van de discipelen niet. Hij zegt alleen te geloven, als hij het met zijn eigen ogen gezien heeft en zijn hand de wonden aangeraakt zal hebben.
  - Als Jezus zich opnieuw vertoont, wendt Hij zich tot Thomas met dezelfde woorden waarmee Thomas zijn ongeloof te kennen heeft gegeven. (neerbuigende genade van de Heere Jezus!) Blijkt hieruit ook niet Gods Alomtegenwoordigheid? ‘Hij kent van verre mijn gedachten’
  - ‘Mijn Heere en mijn God’: Thomas is nu ten volle overtuigd van Christus’ opstanding.
  - Vers 29: Het ware geloof steunt op Gods woord, vertrouwt God op Zijn woord. Dit geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest.( H.C. zo 7 vr. 21)
- ! Rust niet voordat je dat ware geloof in de Heere Jezus deelachtig bent. Dan alleen ben je zalig!

**Donderdag 16 april**  
**Zingen: Psalm 81:12**

**Joh. 21: 1 t/m 14**

**Petrus**  
**Bij de maaltijd: Joh. 21:15-19**

- God bestuurt het zo dat de discipelen de hele nacht niets vangen. En juist in de morgen - op het woord van Jezus - vindt er een wonderbare vangst plaats! De discipelen zien wel een persoon aan de oever staan, maar hun ogen worden gehouden, dat ze niet zien dat het Jezus is.
  - ‘Hebt gij niet enige toespijs’ = ‘hebben jullie wat vis gevangen?’
  - Jezus openbaart zich aan zijn discipelen door een blijk van Zijn macht. Hij gebiedt hen het net aan de rechterzijde van het schip uit te werpen. En in plaats van dat ze met een leeg schip huiswaarts keren, vullen hun netten zich met een overvloed aan vis.
  - Johannes ontdekt het als eerste: “Het is de Heere!” Zodra Petrus dat hoort, springt hij overboord en spoedt zich naar Jezus. Aan Petrus is veel vergeven. Nu laat hij blijken dat hij veel liefheeft. Hij wil zo snel mogelijk bij zijn Meester zijn! Wanneer de discipelen vermoeid en hongerig aan wal komen, vinden zij daar een vuur met gebraden vis en brood: Wat zorgt de Heere goed voor Zijn kinderen!
- ! Les in deze geschiedenis: De Heere weet wat wij nodig hebben. Hij bezit de middelen om in al onze behoeften te voorzien. Hij weet wat we nodig hebben!

**Vrijdag 17 april**  
**Zingen: Psalm 25: 2**

**Luk.24:13-35**

**Twee mannen op weg**  
**Bij de maaltijd: Jes. 53:6-10**

- De Heere Jezus lokt het gesprek uit door de vragen die Hij stelt:” waarom ziet gij droevig?” en “welke dingen zijn geschied?”
  - De Emmaüsgangers hoopten dat Jezus hen van het Romeinse juk zou bevrijden. Ook vertellen zij dat de vrouwen bij het graf geweest zijn, maar dat Jezus daar niet was. Engelen hebben verteld dat Hij leeft.
  - Dan neemt Jezus het woord en gaat hen onderwijzen. Hij bestraft hen omdat zij traag zijn om te geloven. De profeten hadden immers al van de opstanding van de Heere Jezus gesproken? (Jes. 53: ‘als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien’ en: ‘men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld’; ‘Hij is bij de rijken in zijn dood geweest’.
  - Tijdens de maaltijd neemt Jezus de leiding (niet de gastheer!)
  - Dan opent de Heilige Geest hun de ogen, zodat ze zien dat het Jezus is, Die hun Gast is : ‘En zij kenden Hem’. Op datzelfde moment verdwijnt Jezus uit hun gezicht. Nu geloven ook de Emmaüsgangers dat Jezus de Opgestane Levensvorst is!
- ? Heb jij zo door het geloof de Heere Jezus wel eens mogen zien? Of heb je nog steeds alleen maar over Hem horen spreken? Zoek Hem terwijl Hij te vinden is!

**Week 17: Saul****Maandag 20 april****1 Sam. 10: 17-24****Een moeilijke man****Zingen: Psalm 145: 2****Bij de maaltijd: 1 Samuel 12: 20-25**

- Prachtig, een koning of koningin! Wij hebben zelfs een Koninginnedag. Het volk Israel is dolblij met hun nieuwe koning! Een grote man, die met kop en schouders boven de rest uitsteekt.
  - Saul werd koning ten koste van DE KONING. Daarom reageert Samuel verbitterd, omdat ze dé Koning ter zijde schuiven die het volk al zóvaak verlost heeft.
- ? Wie was Koning over Israel vóór Saul koning werd?
- ? Hoe kan dat nou: God vindt de vraag van het volk verschrikkelijk, omdat ze Hem van de troon stoten, maar Hij geeft hen toch een koning?!
- ? God zet mensen op hun plek. Saul tot koning, door middel van loten. Hoe wijst God jou je plek?

**Dinsdag 21 april****1 Sam. 13: 7-14****Saul! Wat doe je nou?****Zingen: 10 Geb: 10****Bij de maaltijd: Exodus 32: 1-6**

- Saul offert na afloop van de strijd tegen de Filistijnen; hij is bang.
  - Samuel komt naar Saul toe. Saul heeft geofferd omdat Samuel niet kwam en het volk van hem wegloupt.
  - Saul gehoorzaamd niet, hij had op Samuel moeten wachten.
  - Omdat Saul niet heeft geluisterd mag Saul geen koning meer zijn. God kiest een ander.
- ? De HEERE heeft zich een man naar Zijn hart gezocht. Wie was die man 'naar Gods hart'? Was Saul dan géén man naar Gods hart? Of is dat veranderd, zo ja waarom?

**Woensdag 22 april****1 Sam. 18: 28- 19:3****David moet dood****Zingen: Psalm 86:6****Bij de maaltijd: Psalm 70**

- Saul merkt dat God mét David is. Saul vindt dat niet leuk; het ergert hem: om die reden moet David dood!
  - Hier zien we de werkelijkheid wat er in het hart van een mens kan: ergernis over het werk dat God doet.
- ? Merk jij aan je 'buurman of buurvrouw' naast je in de bank dat God mét hem of haar is? Merken de mensen om jou heen dat God met jou is? Hoe kan je (kunnen ze) dat merken?



**Donderdag 23 april**  
**Zingen: Psalm 57: 2, 5**

**1 Sam. 24: 12-18**

**David wil niet doden**  
**Bij de maaltijd: Psalm 4**

- David kán Saul doden. Eigenlijk zou het begrijpelijk zijn als David dat zou doen ook! Hij doet het niet. Saul is tenslotte de gezalfde van de Heere; daar wil David zijn vingers niet aan branden.
  - David vindt het eigenlijk al te ver gaan door een stuk van Sauls mantel te snijden. Hij was bang God daarmee boos te maken, omdat David hiermee Saul voor gek zette!
- ? Dit is voor ons een les. Zet jij wel eens een uniek schepsel van God voor gek? Denk je niet dat je God daarmee ‘boos’ maakt?

**Vrijdag 24 april**  
**Zingen: Psalm 56: 2**

**1 Sam. 28: 1-7**

**Saul krijgt geen antwoord**  
**Bij de maaltijd: 1 Samuel 31: 1-6**

- Saul wordt doodsbang. Letterlijk. Een lichtpuntje: hij vraagt naar de Heere. Diepe duisternis: God antwoordt Saul niet meer...
  - Saul krijgt geen antwoord van God. Dan vraagt Saul om een waarzegster, een occulte vrouwe die geesten van overledenen kan oproepen. Hiervan wordt Saul nog banger!
  - Het enige dat je van Saul kunt leren is dat hij naar Gods wil vroeg; doe jij dat ook, maar dan alleen wat eerder dan Saul dat deed!
- ? Wat doe jij als God geen antwoord geeft (of wanneer je Zijn boodschap niet verstaat)?

**Week 19**  
**Maandag 4 mei**

**Vakantie**

**Dinsdag 5 mei**

**Bevrijdingsdag**

**Week 19 Thema: Bevrijding**

**Woensdag 6 mei**

**Markus 5 : 1 - 6**

**Satan bindt**

**Zingen: Psalm 107 : 6 en 1**

**Bij de maaltijd: Psalm 116 : 1 - 6**

- Satan en de dood horen bij elkaar: de bezeten verkeert het liefst tussen de graven.
  - Satan is een bovennatuurlijk wezen en kan mensen ook bovennatuurlijke krachten geven.
  - Satan is iemand die stimuleert tot zelfbeschadiging.
  - Jezus laat zich hierdoor niet van de wijs brengen, maar zoekt de gebodene bewust op; heeft Hij niet de dood overwonnen en bezit hij geen bovennatuurlijke genezingskracht?
- ? Misschien sta jij ook onder de bindende invloed van de Satan, weet dan dat de Heere Jezus ook jouw zoekt te genezen: Hij is de HEILAND!

**Donderdag 7 mei**

**Markus 5 : 6 - 18**

**Jezus bevrijdt**

**Zingen: Psalm 107 : 7 en 8**

**Bij de maaltijd: Psalm 116 : 6 - 10**

- Jezus zag de bezetene, maar de bezetene zag ook Jezus en aanbad!
  - Jezus laat zich niet afleiden door het verbale geweld van de demonen, integendeel Hij gebiedt ze met autoriteit: ga uit!
  - Echter de demonen moeten ergens naar toe en Jezus geeft hun daarvoor een zekere ruimte, namelijk om in het gebied van Gardara te blijven: ga in de zwijnen (op eigen verzoek van de demonen).
  - De bevrijding door Jezus heeft tweeërlei gevolg: rust en vrede bij de genezen man, maar ook: verlies van inkomsten bij de zwijnenhoeders.
- ? Wat vind jij belangrijker: bevrijding van bindingen door de Heere Jezus maar met een onzekere toekomst wat je inkomsten betreft of behoud van inkomsten maar met bijbehorende bindingen.

<b>Vrijdag 8 mei</b>	<b>Markus 5 : 18 - 21</b>	<b>Bevrijding met een opdracht</b>
<b>Zingen: Psalm 107 : 10 en 11</b>		<b>Bij de maaltijd: Psalm 116 : 12 - einde</b>

- Na de verlossing door Jezus dicht bij Hem blijven, ja, maar dat kan niet altijd letterlijk.
  - Jezus bevrijdt niet alleen, Hij zendt ook: ga heen en verkondig het goede nieuws.
  - Blijf daarbij in je eigen omgeving, zodat nog meer mensen de bevrijding door Jezus kunnen gaan ondervinden; daarmee behoudt Jezus een blijvende invloed in de landstreek van Gardara.
- ? Als jij de bevrijdende kracht van de Heere Jezus in je eigen leven hebt ondervonden, getuig je daar dan ook van in je eigen omgeving?

**(thema ‘vreemdelingschap’ en ‘burgerschap’ vanuit de identiteitscommissie)**

**Week 20 De christen als vreemdeling**

**Maandag 11 mei**

**Handelingen 2: 42 t/m 47**

**Het goede voorbeeld**

**Zingen: Psalm 119 : 53**

**Bij de maaltijd: Psalm 84**

- Dit stukje geeft ons een kijkje in het leven van de eerste christengemeente. Wij lezen hier o.a. over hun levensstijl.
  - Zij bleven trouw in de leer van de apostelen. Zij kwamen dagelijks (!) bij elkaar voor de verkondiging, met elkaar eten (o.a. Heilig Avondmaal) en bidden.
  - Rijken verkochten hun bezit t.b.v. de armen. Ze deelden alles, wat een liefde! Men was niet tegen eigen bezit, maar wel tegen zelfzucht...
  - God gaf hierop Zijn zegen in hun midden (vs 43) : er gebeurden veel tekenen en wonderen.
  - In hetlaatste vers lezen we dat de Heere God dagelijks mensen bekeerde en toevoegde aan de gemeente. Ook nu bekeert de Heere dagelijks mensen! Hij is en blijft Dezelfde tot in eeuwigheid.
- ? Herken je iets van de eerste christengemeente in onze eigen kerken of zijn we hier erg ver vandaan?

**Dinsdag 12 mei**

**1 Petrus 1: 13 t/m 25**

**Waarom vreemdeling?**

**Zingen: Psalm 25 :2**

**Bij de maaltijd: Exodus 19: 1 t/m 8**

- Waarom moet je als christen heilig leven? Vs. 15: ...zoals Hij Die u geroepen heeft heilig is, zo moet u ook zelf heilig zijn.
  - Blijkbaar stelt God je ook in staat heilig te zijn, omdat Hij het is die je roept.
  - Het betekent ook een verplichting (!) om heilig te zijn, als navolger van Christus.
  - Heilig in een aantal dingen? Nee (vs 15) ‘ heel uw levenswandel!’ Oftewel: heilig op alle terreinen van ons leven.
- ? De tijd van ons leven wordt in vs. 17 ‘de tijd van onze vreemdelingschap’ genoemd. Is dat niet wat te negatief? Hoe zie jij jouw levenstijd?

**Woensdag 13 mei**

**Hebr. 13: 8 t/m 16**

**Onze Thuishaven**

**Zingen: Psalm 42:1**

**Bij de maaltijd: Openbaring 19: 6 t/m 10**

- Paulus heeft het hier ook weer over heilig zijn, en geeft als reden: ‘ wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige’.
- Gericht zijn op het toekomstige leven heeft gevolgen voor het leven van ‘nu’. We moet gewoon ons werk doen, maar wel in het besef dat we op weg zijn naar ons uiteindelijke reisdoel!

- Als die gedachte je uitgangspunt is, ga je je leven aan God wijden.  
(zie vs. 15 en 16)
- ? Hoe kun je nu op een positieve manier aan je omgeving laten zien dat wij (en zij!) op reis zijn naar de grote toekomst?

<b>Donderdag 14 mei</b>	<b>1 Petrus 4: 1 t/m 11</b>	<b>Vreemdeling zijn is ‘vreemd’ ?</b>
<b>Zingen: Psalm 139: 14</b>		<b>Bij de maaltijd: Lukas 14 : 25 t/m 30</b>

- Een van de redenen van het begin van de vervolgingen in de vroege kerk was het feit dat de buitenwereld helemaal niets begreep van die vreemde christenen. In dit hoofdstuk lezen we hoe dat komt: men begrijpt niet dat wij anders leven omdat wij het werk van Christus in ons leven niet kunnen ontkennen! (vs. 3) ....want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen volbracht....
  - Petrus roept op tot liefde. Even opletten: inderdaad voor de medechristen, maar ook voor de naaste die God niet kent, degene die ons als christenen niet begrijpt. Het gevaar is nl. dat wij ons beter voelen dan hen.
  - Vreemdelingschap is niet hetzelfde als ‘vreemd zijn/doen’. God vraagt geen heilige boontjes, maar christenen die midden in de wereld heilig willen leven.
- ? Hoe ziet jouw omgeving jou? Is jouw levenswandel opvallend of schaamt je je voor God? Ben je bang dat mensen jou vreemd vinden? Kun je dit oplossen door je als kameleon te gedragen?

<b>Vrijdag 15 mei.</b>	<b>1 Petr.2 : 1t/m 12.</b>	<b>Twee soorten reacties</b>
<b>Zingen: Psalm 30 : 1</b>		<b>Bij de maaltijd: 1 Petr. 4: 12 t/m 19</b>

- Leven als christen in vreemdelingschap is niet altijd leuk. Sterker nog: het levert soms lijden op. Petrus zegt in 1 Petr. 4 : 12: ‘Kijk er niet vreemd van op als er verdrukking komt’.
  - Het ligt voor de hand dat het leven van een aan God gewijd christen zorgt voor reacties bij de omgeving. Dat geldt dus ook voor een christen die wil leven als Gods geheiligde volk.
  - Een reactie hoeft niet negatief te zijn. Petrus noemt in dit hoofdstuk eerst allerlei kenmerken van heilig leven en daarna neemt hij dit als uitgangspunt om aan te geven dat we zo een voorbeeld zijn voor de heidenen. Oftewel, jouw manier van leven doet iets met je omgeving!  
(vs, 12:...opdat ze God verheerlijken door uw goede werken!)
- ? Mag jouw christen-zijn iets kosten? Ook als het echt lijden zou opleveren?

**Week 21: Jezus naar Huis!****Maandag 18 mei****Hand. 1: 4 t/m 8****Jezus' laatste onderwijs****Zingen: Psalm 47: 3****Bij de maaltijd: Psalm 47**

- Jezus geeft voor Zijn hemelvaart heel duidelijk aan wat Hij gaat doen en waarom. Het wordt een heel gesprek.
  - De leerlingen vragen op de valreep nog of Jezus' Koninkrijk in Israël zichtbaar zal worden. Jezus antwoordt: 'Dit is niet een aangelegenheid voor jullie, maar het gaat erom dat Ik Mijn Geest zend, en jullie Mijn getuigen zijn over de hele wereld!
  - Let op: Jezus laat zijn leerlingen dus niet zomaar alleen. Nee, Hij geeft ze heel rijke beloften mee.
- ? Waarom is de hemelvaart van Jezus belangrijk voor ons christelijke geloof? Oftewel, wat heb ik eraan????

**Dinsdag 19 mei****Hand. 1: 9 t/m 11****En de discipelen nu?****Zingen: Psalm 48 : 6****Bij de maaltijd: Openbaring 1: 4 t/m 8**

- Ondanks het rijke onderwijs van hun Meester, staan de leerlingen er nu wel letterlijk alleen voor! Hoe moet dat verder?
  - Dan staan er (alweer! Het is nog maar zo kort geleden dat Jezus opgestaan is) twee engelen bij hen om hen te wijzen op wat ze net gehoord hebben. Zij worden eigenlijk aan het werk gezet. 'Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Je hebt toch een opdracht gekregen? Zij moeten dus echt goed beseffen dat zij niet alleen gelaten zijn, ook al zullen zij zich wel zo gevoeld hebben.
- ? De discipelen krijgen een letterlijk antwoord op hun eenzaamheid: ga aan de slag! Wat vind je hiervan?

**Woensdag 20 mei**  
**Zingen: Psalm 18 : 9**

**Hand. 1 : 12 t/m 14**

**De taak wacht**

**Bij de maaltijd: Hand. 2 : 42 t/m 47**

- Zonder bezwaar te maken gaan de discipelen inderdaad naar Jeruzalem zoals Jezus gezegd had. Daar zoeken ze de anderen op. Maar: de taak wacht. Wat gaan ze doen? Let op vs 14: ze gaan eerst bidden! Zo zie je dat bij het oppakken van een taak het gebed ontzettend belangrijk is.
  - Hier zie je iets ontstaan wat later uitmondt in wat wij noemen de ‘eerste christengemeente: ze waren eensgezind bij elkaar, volhardend in het bidden en smeken (zie Bijbelgedeelte bij de maaltijd).
- ? Vind je dat onze kerken lijken op de eerste christengemeenten? Zijn wij ook zo eensgezind bij elkaar, volhardend in het gebed?

**Do /Vr: lesvrij i.v.m.Hemelvaartsdag**

**Week 22 Thema: Omgaan met elkaar****Maandag 25 mei****Psalm 139****Uniek****Zingen: Psalm 139: 8,9****Bij de maaltijd: Psalm 8**

- Kerntekst: Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn uwe werken, ook weet het mijne ziel zeer wel (vers 14).
- Aan God heb ik alles te danken, mijn hele bestaan. Zijn hand was al voelbaar voor ik geboren werd. God heeft mij in de moederschoot geweven.
- Al mijn dagen zijn geteld. God heeft zelfs mijn geboortedag bepaald.
- Als David terugkijkt in zijn leven moet hij erkennen: God was er altijd. Er is geen periode in mijn leven waar Hij buiten staat en waar Hij niets mee te maken heeft.
- Een God die me kent, van haver tot gort, van binnen en van buiten, ook mijn zonden, dat is een God voor wie ik niet bang hoeft te zijn.

? Is er iets geweldigers dan te weten dat God al in het allereerste stadium van je bestaan aan je werkt en je kent?

**Dinsdag 26 mei****Mattheüs 9: 9-13****Mag ik er zijn?****Zingen: Psalm 91:1****Bij de maaltijd: Hebr. 11:1-3, 7**

- Voor de Farizeeën is het onmogelijk om te eten met tollenaars en zondaren.
- Jezus ontloopt hen niet: Hij is zelfs te gast bij Mattheüs.
- Jezus schakelt Mattheüs in voor zijn werk.
- Hij is gekomen voor de mensen die Hem nodig hebben: kinderen, hoeren, tollenaars en zondaren.
- H.C. Zondag 1: “Ik ben het eigendom van Jezus Christus, die met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald”. Zo waardevol ben je!

? Wat betekent Zondag 1 voor je?

**Woensdag 27 mei****Jacobus 2: 1-13****Wie is de ander?****Zingen: Psalm 133:1****Bij de maaltijd: Matt. 7: 7-12**

- Kerntekst: “Hebt niet het geloof... met aanneming des persoons”: nu je gelooft, moet je geen onderscheid meer maken.
- Echt geloof kan niet samen gaan met een voorkeurshouding (hier voor arm of rijk).
- Wij kunnen er wel eens helemaal naast zitten. Leg vers 5 en vers 6 maar eens naast elkaar.



- In vers 8 staat het gebod tot naastenliefde. Je ‘naaste’ liefhebben staat op gelijke voet met het gebod: God liefhebben
- ? Goed omgaan met elkaar betekent ook dat je niet roddelt, niet een ander negeert of kleineert. En daar hebben wij helaas allemaal wel eens last van.....maar noemen we het ook zonden?

<b>Donderdag 28 mei</b> <b>Zingen: Psalm 19: 7</b>	<b>Gal. 6:1-10</b>	<b>Hoe ga ik met de ander om?</b> <b>Bij de maaltijd: Luc. 10: 38-42</b>
---	--------------------	---

- Handel in de omgang met anderen zoals God dat ook zou doen en zoals je zelf zou willen dat de mensen jou zouden doen: dat is het gebod van God
- De ander is ook uniek, door God geschapen. Waar haal ik het recht vandaan om te kwetsen, te vernederen, links te laten liggen, te pesten.....
- Wij hebben de neiging om naar de ander te kijken. Door anderen te veroordelen geven we te kennen dat we toch heel wat betere mensen zijn. Dat was ook de houding van de Farizeeën.
- “Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan huisgenoten des geloofs” (vers 10): dus kijk nu eens op school rond....
- Voel je niet te min akelige karweitjes voor een ander te doen. Kijk naar Jezus Christus: Hij waste de voeten van anderen.
- ? Naastenliefde merk je vooral in hoe wij met elkaar omgaan. Juist als je jezelf wegcijfert kun je veel voor anderen betekenen. Praktische voorbeelden?

<b>Vrijdag 29 mei</b> <b>Zingen: Psalm 99:4</b>	<b>Joh. 8:1-11</b>	<b>En wat als het mis gaat?</b> <b>Bij de maaltijd: Joh. 15: 9-17</b>
--	--------------------	--

- De wet is duidelijk over overspel en schrijft de dood van beide daders voor.
- Jezus spreekt geen vonnis uit, maar vermaant haar wel.
- Tegen de aanklagers zegt Hij: “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”. We zijn toch allemaal zondaren!
- God geeft mij de opdracht om de ander tot zeven maal zeventig maal te vergeven, zoals God mij vergeeft.
- ? Omdat er geen ‘grotere’ geboden zijn dan God en je naaste lief te hebben, moet je zorgvuldig met elkaar omgaan. Ook in het taalgebruik! Zo word je vernieuwd naar het beeld van God. Wat betekent dit voor jou?

**Maandag 1 juni**

Tweede Pinksterdag

**Week 23 : De Heilige Geest**

**Dinsdag 2 juni**

**Handelingen 2: 1 t/m 13 Teken en van de Geest**

**Zingen: Psalm 118:12**

**Bij de maaltijd: Joh. 14: 15 t/m 18**

- De uitstorting van de Heilige Geest ging gepaard met zichtbare bijzondere tekenen.
  - Een geweldige wind (geblaas) -> ziet op de Heilige Geest die aan hen gegeven wordt
  - Verdeelde tongen als van vuur -> ziet op de vele verschillende talen die de apostelen gaan spreken
  - Spreken met andere talen door de apostelen -> ze verkondigen de grote werken Gods
- De joden zien- en horen deze tekenen en waren verbaasd/verward dat ongeleerde mensen deze talen spraken.
- Dit werkt bij de joden ontzetting/twijfel en spot uit.

? Wat werkt het horen van Gods Woord bij jou uit? Ontzetting/twijfel/spot?

**Woensdag 3 juni**

**Handelingen 2: 14 t/m 21**

**Vervuld van de Geest**

**Zingen: Psalm 45:1**

**Bij de maaltijd: 2 Petrus 1: 16 t/m 21**

- De Heilige Geest schenkt Petrus gaven om Gods Woord uit te leggen, hij laat zien door middel van de profeten (O.T.) dat wat voorspeld is nu vervuld is en dat Jezus Christus de beloofde Messias is.
  - De Heilige Geest zal tot de wederkomst doorgaan met zijn werk en allerlei soorten mensen (mannen/vrouwen/kinderen/rijk/arm/geleerd/ongeleerd/...) zullen de Heilige Geest ontvangen in hun harten
  - De Heilige Geest werkt op allerlei manieren en zal er voor zorgen dat er altijd mensen zijn (jongeren/ouderen/wel-of geen ambtsdrager) die veel van Hem mogen kennen en Zijn Woord door mogen geven.
- ? Ben jij vervuld met de Heilige Geest? Zo ja, dan is dit te merken aan je levenswandel (doen en laten).

**Donderdag 4 juni Hand. 2: 37 t/m 41 Vruchten op het werk van de Geest**  
**Zingen: Psalm 87:4 Bij de maaltijd: Joh. 14: 26 t/m 29**

- Het Woord werkt uit (vruchten): Dat de mensen verslagen worden van hart omdat ze horen wie ze gekruisigd hebben nl. Jezus Christus, Gods Zoon.
- Als ze dan het evangelie horen en de beloften die daarin staan voor verwerpers van God mogen ze door het geloof het Woord aannemen
- God laat zien dat het niet enkelen zijn die zalig zullen worden, op 1 dag worden er 3000 mensen bekeerd en ook daarna doet de Heere tot de wederkomst dagelijks toe tot de Gemeente die zalig zal worden.

? Ben jij al verslagen van hart geworden en heb je Gods Woord al aangenomen?

**Vrijdag 5 juni Handelingen 2: 42 t/m 47 Leven vanuit de Geest**  
**Zingen: Psalm 133:1 Bij de maaltijd: Hand 4: 32 t/m 37**

- Het leven vanuit de Geest komt altijd openbaar, de vruchten worden gezien in iemands leven.
- Het komt in de eerste gemeenten openbaar in:
  - Aanhoudend (vurig) bidden met de hele gemeente.
  - Het delen van alle aardse bezittingen zodat iedereen krijgt wat hij nodig heeft.
  - Het avondmaal wordt bediend.
  - De apostelen doen wonderen en tekenen.
  - Men komt bij elkaar om over Gods Woord te spreken.
- Er heerste vrede/blijdschap en men prees God.
- God wil dit leven/werk zegenen want Hij deed/doet dagelijks toe tot de Gemeente die zalig zal worden.

? Komt het Leven vanuit de Geest openbaar in jouw leven?

**Week 24 : vertegenwoordigers van het Romeinse rijk**

**Maandag 8 juni**

**Matth. 2: 3-8**

**Herodes**

**Zingen: Psalm 97: 6**

**Bij de maaltijd: Ps.97**

- Herodes leidt een dubbel leven.
- Herodes luistert naar de schriften, maar doet er niets mee.
- Een groot gevaar is dat wij het woord van God horen en niet doen. De gevolgen daarvan zijn groot.

- ? Weet jij hoe het afgelopen is met Herodes?
- ? Kunnen wij ook een dubbelleven leiden? Hoe dan?

**Dinsdag 9 juni**

**Lukas 2: 1-6**

**Augustus**

**Zingen: Psalm 135:3**

**Bij de maaltijd: Ps.135**

- Keizers en presidenten hebben niet alle macht.
- Augustus maakt zijn plannen binnen het kader van Gods almacht.
- De besluiten van hoge heren kunnen gebruikt worden voor hogere doelen, die de Heere gesteld heeft.

- ? Gods invloed gaat tot in de hoogste kringen. Maar ... wat merk jij van Zijn invloed in jouw leven?

**Woensdag 10 juni**

**Lukas 23: 13-15**

**Pilatus**

**Zingen: Psalm 118 : 11**

**Bij de maaltijd: Ps.118**

- Pilatus is een ongewilde getuige van Jezus.
- Hij raakt zelfs van de Heere onder de indruk en zeker van zijn onschuld.
- Pilatus veroordeelt Jezus, maar wel als de Koning van de Joden.
- Pilatus houding wordt bepaald door wat anderen vinden en roepen!

- ? Herken jij in jouw leven ook weleens zo'n Pilatus houding (doen wat anderen willen of zeggen)?

**Donderdag 11 juni**  
**Zingen: Psalm 146 : 3**

**Hand. 24: 22-27**

**Felix**  
**Bij de maaltijd: Psalm 146**

- Felix kiest voor mensen en niet voor het evangelie.
- Hoe hoger de verantwoordelijkheid, hoe meer allerlei belangen gaan meewegen.
- Felix is echter vooral bang voor de hoogste rechter (vers 25).
- Het doet hem besluiten (voor de tweede maal zie ook vers 22) de zaken maar voor zich uit te schuiven. Later zal hij er wel op terugkomen.

? Later. Herken je dat? Wat is het gevaar daarvan?

**Vrijdag 12 juni**  
**Zingen: Psalm 99: 2**

**Hand. 25: 1-12**

**Festus**  
**Bij de maaltijd: Ps. 99**

- Tegen Paulus worden vele valse beschuldigingen ingebracht.
- Ze zijn onbewijsbaar.
- Toch besluit Festus de beschuldigers gelijk te geven! Hij kiest voor de gunst van hen!
- Festus heeft geen besef dat de gunst, de genade van de Heere veel rijker is dan in de gunst van de mensen te staan.

? Wees eens eerlijk welke gunst is voor jou het belangrijkste?

**Week 25 : Thema “Paulus”**

**Maandag 15 juni      Hand.8: 1 t/m 3 + Hand.9:1 t/m 6 “Radicaal omver!”**

**Zingen: Psalm 143 : 10**

**Bij de maaltijd: 1 kor. 15 : 1-9**

- Paulus dacht zo goed bezig te zijn in Gods Koninkrijk.
- Hij deed alles in eigen kracht.
- Hij miste één allerbelangrijkst iets: de waarachtige bekering tot God.
- Er moest in Paulus leven een Godsdaad, een wonder gebeuren: God sprak tot zijn hart.

? In wiens kracht doe jij je dagelijks werk?

**Dinsdag 16 juni**

**Hand. 9: 7 t/m 19**

**Tijd om na te denken**

**Zingen: Psalm 142: 1 en 2**

**Bij de maaltijd: Joh. 9: 24-31**

- Paulus zag niet, at niet en dronk niet, drie dagen lang.
- Hij had een ‘stille tijd’, een tijd om tot zichzelf te komen.
- God gebruikte deze tijd om hem tot bekering te brengen.
- En de Heere zei tot Ananías: zie, hij bidt.

? Paulus leerde in deze dagen echt bidden. Ken jij dat al, echt bidden?

**Woensdag 17 juni**

**Hand. 9 : 20 t/m 22**

**Wat een verschil!**

**Zingen: Psalm 66 : 8**

**Bij de maaltijd: 1 kor. 15: 8-10**

- En hij predikte **terstond** Christus.
- Gods zaak kan geen enkel uitstel lijden.
- De stenen zullen eerder spreken, dan dat mensen die tot bekering zijn gekomen, zullen zwijgen over wat groots er aan hun ziel is geschiedt.

? Mag jij ook wel eens iets goeds vertellen over God?

**Donderdag 18 juni**  
**Zingen: Psalm 22 : 14**

**Hand. 13 : 1 t/m 12**

**Een bijzondere taak**

**Bij de maaltijd: Lukas 9: 46 - 50**

- Wij lezen hier van een heel andere blindheid dan die van Paulus.
- Wij zijn van nature allemaal blind, en moeten wederom ziende worden.
- Weerhouden wij anderen ook wel eens tot geloof te komen door onze woorden of gedrag?
- Gods werk gaat door, ondanks de Elymassen van deze wereld.

? Wie niet vóór Hem is, is tegen Hem. Mag jij al weten vóór Hem zijn?

**Vrijdag 19 juni**

**Romeinen 15: 14 t/m 22**

**Roemen in Christus**

**Zingen: Psalm 56 : 6**

**Bij de maaltijd: 2 kor. 10: 12 - 18**

- En zo eindigt hij, die eens een vervolger was: zeer begerig die mensen het evangelie te brengen die er nog nooit van hebben gehoord.`
- Hij heeft veel moeten lijden om de Naam van Christus, maar nooit heeft Paulus daarover geklaagd.
- Waarover hij wel klaagde? Over zijn zonden, zijn onwil en zijn boze vlees.
- Hij roemt, maar nooit in zichzelf. Hem alleen geeft Paulus alle eer.

? Wiens eer zoek jij?

**Week 26: Rust****Maandag 22 juni****Jozua 1 : 12-17****De Heere geeft rust****Zingen: Psalm 17: 8****Bij de maaltijd: Psalm 132 : 1 t/m 5**

- De stammen van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse worden door Jozua aangesproken op de opdracht van Mozes.
  - Zij moeten de andere stammen helpen de Jordaan over te trekken opdat ook zij in het land hun rust krijgen, een rust die zij zelf al kregen toen ze zich vestigden aan de andere kant van de Jordaan.
  - God gaf hen die rust, het was geen eigen verdienste.
  - Bij deze opdracht kun je denken aan David, die niet rustte voordat hij een plek voor de (ark van de) Heere gevonden had.
- ? Wanneer vind jij rust? Denk je daarbij ook aan anderen of heb je aan jezelf genoeg?

**Dinsdag 23 juni****Psalm 131****Rust van binnen****Zingen: Psalm 131: 2****Bij de maaltijd: Matth. 18**

- Waarschijnlijk is dit een antwoord van David aan Saul. Saul vond dat David een ambitieus en hoogmoedig man was, die uit was op eigen eer. David bestrijdt dit en doet daarom een beroep op God.
  - 'Ik ben stil geworden', deze houding geeft mij rust van binnen. David bedoelt hier dat hij tevreden is met zijn leven, met alles wat God hem toebedeelt.
  - David wijst op de overgave van een kind: als een kind op de arm van zijn moeder, zo mijn ziel tot rust gebracht.
- ? David gaat met al zijn gevoelens tot de Heere, want dat geeft rust. Herken jij dat?

**Woensdag 24 juni****Matth. 11: 25 – 30****Hoe vind je rust?****Zingen: Psalm 42: 3****Bij de maaltijd: Matth.8: 18 t/m 22**

- De Heere Jezus nodigt ons hier uit om naar Hem toe te komen om bij Hem rust te vinden. Een geweldige rust als je 'vermoeid en belast' bent.
  - Vervolgens leert Jezus ons dat we die rust zullen vinden onder Zijn juk dat we moeten opnemen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar Hij bedoelt: Schud het oude slavenjuk van je af, en neem Mijn juk: een zacht juk, gemaakt in de liefde van Christus.
  - Daarna belooft Hij: '.... Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.....'
- ? Ervaar jij het christen-zijn als een last, een juk? Onthoud dat het kernwoord van dit juk 'liefde' is.



**Donderdag 25 juli**  
**Zingen: Psalm 48: 4**

**Lukas 12: 13 – 21**

**Valse rust**  
**Bij de maaltijd: Ps. 31 : 20 t/m 24**

- Deze gelijkenis laat ons het leven en de dood van een rijk mens zien en laat het aan ons over om te beoordelen of deze mens gelukkig was.
- De man dacht dat hij kon gaan rusten als hij maar grotere schuren had gebouwd. Alsof dat een voorwaarde is voor echte rust!
- God zegt iets heel anders tegen hem. Niet ‘neem rust want je hebt het goed gedaan’, maar: ‘dwaas! Deze nacht moet je overal afstand van doen!’
- Wat leren we hiervan: hij had ervoor moeten zorgen dat hij rijk was in God, zodat hij de rust kreeg die zijn ziel nodig had.

! Verkijk je niet op mensen bij wie alles voor de wind gaat. Het zegt niets over het geluk en de rust van hun hart. Zoek God!

**Vrijdag 26 juli**  
**Zingen: Psalm 16: 6**

**Hebr. 4 : 1-11**

**Eeuwige rust**  
**Bij de maaltijd: Matth. 7 : 17 t/m 23**

- Paulus zegt: laten we alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in de rust die ons beloofd is.
- Welke rust? Het wordt vergeleken met de rust van God na Zijn scheppingswerk. Zo mogen de gelovigen na hun ‘werk op aarde’ van hun rust gaan genieten: de eeuwige rust bij God.
- Keerzijde: vs. 6: volhouden in ongehoorzaamheid zoals Israël in de woestijn betekent niet ingaan in de rust.

? Welk voorbeeld volg je? Het levert je rust of rusteloosheid op!

**Week 27 : Filippus****Maandag 29 juni****Hand. 8: 4 t/m 8****de missie van Filippus****Zingen: Psalm 119: 7****Bij de maaltijd: Psalm 34**

- Vs. 4: “Zij dan nu, die verstrooid waren, ...” De Gemeente werd vervolgd. Christenen sloegen op de vlucht.
  - De vervolging die bedoeld was om de kerk uit te roeien werd door God gebruikt als een middel om de kerk uit te breiden. Met het v<sup>er</sup>strooien van de Christenen werd het zaad van het Evangelie g<sup>es</sup>trooid.
  - Wat mooi om de vrucht van Filippus’ prediking te zien, vs.8: “En er werd grote blijdschap in die stad”.
- ? Herken je dat, dat de verkondiging van het Evangelie jouzelf en anderen blijdschap geeft?

**Dinsdag 30 juni****Hand. 8: 9 t/m 12****Gods resultaat****Zingen: Psalm 118: 4****Bij de maaltijd: Psalm 67**

- Denk bij dit stuk niet te snel dat het ver bij jou vandaan staat. Ook jij en ik kunnen zo vol zijn van een persoon. Vol van hoe iemand is, vol van wie iemand is, wat iemand zegt, wat iemand wel niet kan.
  - De duivel gebruikt vele listige manieren om jou bij God vandaan te krijgen.
  - Vs. 12: “Máár toen zij Filippus geloofden, ...”. Waar het Evangelie van Jezus Christus verkondigt wordt, blijkt God de Almachtige. Hij overwint!
- ! Beste jongen, best meisje, verwacht het n<sup>o</sup>oit van mensen. Bid of God met Zijn Geest ook jou en anderen het blijde Evangelie wil verkondigen.

**Woensdag 1 juli****lesvrij ivm personeelsexcursie**

<b>Donderdag 2 juli</b>	<b>Hand. 8: 26 t/m 39</b>	<b>een speciaal reisdoel</b>
<b>Zingen: Psalm 68: 2</b>	<b>Bij de maaltijd: Filippensen 4: 4-9</b>	

- Je hebt net weer een stukje uit je Bijbel gelezen. “Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?” Ik kan mij heel goed voorstellen dat je vaak moet zeggen: “Ik begrijp er niets van”.
  - Wil jij het wel begrijpen? Wil je wel graag weten wat God te zeggen heeft? Vs. 31: “En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten”.
  - Laat het er niet bij zitten als je de taal van de Bijbel niet begrijpt, als je nog nooit of al lang niet meer geraakt bent door het lezen of het horen lezen uit de Bijbel. Vraag hulp van een ander. Aan wie? Dat maakt niet uit. Iemand die je vertrouwt, iemand van wie je weet: Dat is een kind van God. Maar boven alles: Bidt om de Heilige Geest in je hart.
- ? Verlang jij ernaar? Naar wat deze Moorman overkomen is? : Vs. 39: “want hij reisde zijn weg met blijdschap”.

<b>Vrijdag 3 juli</b>	<b>Hand.8:39.40+ Joh. 1:29-34</b>	<b>Het ging niet om Filippus!</b>
<b>Zingen: Psalm 108: 2</b>	<b>Bij de maaltijd: Matt. 28: 16-20</b>	

- Filippus en Johannes de Doper, twee mannen die wijzen op Christus.
  - Het ging niet om hen. Hun enige werk was: Getuigen zijn.
  - Jongen, meisje, wat is het nodig dat er mensen zijn die vrijmoedig wijzen op het Lam Gods. Mensen die getuigen van de zekerheid van hun geloof in de zaligmaker Jezus Christus.
- ? Zul jij niet zwijgen? Zul jij ook anderen wijzen op de zaligheid die er is door het geloof?

**(laatste schoolweek: slechts twee dagen ingevuld, gebruiken al naar gelang er klassikaal geopend moet worden)**

**Week 28: Martha en Maria**

**Lukas 10: 38 t/m 42**

**Zingen: Psalm 40: 4**

- Martha was niet druk met zichzelf, maar met ‘bedienen’. Dus op zich was ze met heel goede dingen bezig!
  - Het zit haar niet lekker dat haar zus niets doet. Ze spreekt Jezus er op aan. Durfde ze het zelf niet tegen Maria te zeggen of was ze echt benieuwd naar Jezus’ mening?
  - Jezus doet het tegenovergestelde: Hij wijst juist haar terecht ipv haar zus!
  - Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen, maar.....één ding is nodig!
- ? Ben je ook zo druk met op zich allemaal goede dingen? Let op, want je zou het ene nodige wel eens kunnen vergeten!

**Lukas 10: 42 + 12: 22 t/m 31**

**Maria**

**Zingen: Psalm 85: 5**

- Terwijl haar zus druk bezig is, zit Maria aan de voeten van Jezus te luisteren. Misschien schrikt ze wel als ze haar zus verwijten hoort maken.
  - Jezus koos er voor om niet Maria maar juist Martha te bestraffen. In onze ogen een vreemde keus, immers...Maria zat ‘te niksen’ toch? Nee, Jezus zegt: ‘Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen!!’ Hij keek natuurlijk naar het hart van de twee zussen, en zag dat Maria volledig aan Hem toegewijd was, en daarom maakt Hij haar geen verwijt.
  - Opmerkelijk dat Jezus heel vaak in Zijn onderwijs aangeeft dat we ons niet zo druk moeten maken over aardse dingen, maar ons moeten bezighouden met de dingen van Zijn Koninkrijk!
- ? In wie herken jij je, in Martha of Maria? Hoe komt dat en wat moet je in Gods kracht veranderen?