

Eenmaal geschiedenisdocent, altijd geschiedenisdocent. Dinsdag 21 september stond dhr. Toes weer eens voor de klas in Leiden. Als voorzitter van het College van Bestuur van de gefuseerde scholen Driestar-Wartburg, was het alweer een tijdje geleden dat hij les mocht geven over Egypte en over de Eerste Wereldoorlog.

In het voorjaar fuseerden de besturen van de Wartburg en het Driestar College. Ook de onderwijscommissie van het Wartburg werd daardoor uitgebreid met collega's van de Driestar. Op één van die vergaderingen van die commissie, kreeg collega Schipaanboord de vraag voorgelegd 'Wat zou je doen als je één dag bestuurder bent?'. 'Lesgeven' was haar antwoord. Die uitdaging ging dhr. Toes graag aan. Hij stelde een ruil voor. Hij weer een dag voor de klas als geschiedenisdocent, wat hij 25 jaar is geweest, mevrouw Schipaanboord een dagje op de bestuurderstoel. Deel 1 van de ruil beviel in ieder geval goed. Meneer Toes gaf drie uur geschiedenis en ervoer 'docent blijf je altijd, ook al ben je al 20 jaar bestuurder.' Havo 3 zat thuis, dus ook online lesgeven hoorde bij deze nieuwe ervaring. Toes concludeerde dat 'online lesgeven' niet het onderwijs is zoals bedoeld. De leerlingen vonden dat meneer Toes goed verhalen kon vertellen. Een mooier compliment kun je als geschiedenisdocent niet krijgen.